

« Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen ».  
(Dodenliturgie)



**VROOM AANDENKEN**

aan de Heer

## **Georges DE PRIJCK**

echtgenoot van Mevrouw

**Suzanne VAN HUFFEL,**

geboren te Erwetegem op 28 december 1910  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
« Zusters van Barmhartigheid » te Ronse op  
20 december 1974.

Hij ontving het sakrament der ziekenzalving  
en de pauselijke zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker.

Wat is het leven? Een rook die verwindt. Zo kort als een mens zijn levensloop is, zo rijk aan betekenis, en belangrijk door volbrachte taak kan het verblijf hier op aarde van een mens zijn. De tijd die hem op deze wereld gegund werd heeft Georges aangewend om dienstbaar te zijn voor de medemens. Door zijn jarenlange ondergrondse arbeid heeft hij zijn deel bijgedragen tot de warmte die de huiskring gezellig maakt, en aldus vele mensen, hem onbekend gelukkig gemaakt. Door het loon voor zijn werk, de vrucht van zijn arbeid, kon hij zich ten dienste stellen van vrouw en kinderen. Op zijn marnier heeft deze dierbare overledene

Gods opdracht, de aarde te onderwerpen, volbracht. Moge hij, om dit levenswerk, blijven voortleven in de dankbare herinnering van de zijnen, en het leven verkrijgen zonder einde, zorg of smart bij de Heer, die hij toch door zijn leven heeft willen dienen.

Bemide echtgenote, dierbare zonen en familieleden, gij waart er getuige van hoe het lijden mijn aandeel is geweest gedurende mijn laatste levensmaanden. Op mijn beurt heb ik uw dienstwilligheid en genegenheid mogen ondervinden, waarvoor ik u dankbaar ben. Mijn kinderen en kleinkinderen, ik weet dat ik op u mag rekenen wat de zorg en de troost voor moeder betreft. Mijn goeie vrienden allemaal, vergeet mij niet in de ogenblikken dat gij als gelovige mensen tot God bidt. Beveelt mij met het gebed van de Kerk bij de Heer aan : « Gedenk, Heer, Georges, die gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Met Christus, in het doopsel is hij ook gestorven en herboren. Laat hem nu ook verrijzen tot nieuw leven met Uw Zoon ».

De families DE PRIJCK, VAN HUFFEL,  
VAN LAETHEM, DE POTTER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel