

Heer, Gij hebt ze ons gegeven tot ons geluk ;
heden vraagt Gij haar weder ; wij geven ze U zon-
der tegenspraak, doch met het hart verbrijzeld van
droefheid. H. Ephrem.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IDA DE PRYCK

Echtgenootte van Mijnheer

RICHARD BURY

geboren te Sint Maria-Oudenhove, den 30 Janu-
ari 1881 en godvruchtig in den Heer ontslapen
te Sint Maria-Lierde, den 17 November 1945, ver-
sterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Als kind, als vrouw, als moeder, was zij steeds
een voorbeeld ; rechtschapen, godvruchtig, be-
zorgd, leefde zij slechts voor God en haar plicht
en haar huisgezin.

Kwellingen overvielen mij, doch ik heb mijnen
mond niet geopend om te klagen omdat Gij het
waart, o God, die mij beproeftet. Ps. XIII

Het was eene moeder die eeuwig verdient te
leven in het geheugen der goeden. Math. 20

Duurbare echtgenoot, te vroeg is onze scheid-
ding, doch Gods wil geschiede.

En gij, mijne duurzame kinderen, weest gij nu de
troost van vader : onderhoudt de heilzame lessen
welke ik u heb voorgehouden, verdraagt malkan-
der in liefde en de God van vrede zal met u zijn.

Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

300 dagen afl.

R. I. P.

Dr Victor Van Nieuwenhove Geeraards

De Familiën BURY, DE PRYCK, COOLS
en VAN DER ZWALMEN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.