

« Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend Woord ».



DANKBAAR AANDENKEN

aan de Heer

Jozef-Antoon DE PRIJCK

echtgenoot van Mevrouw
Maria-Magdalena DE COCK,

geboren te Sint-Lievens-Esse op 8 augustus 1900 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel Sint-Franciskuskliniek op 4 oktober 1976.

Hij ontving de ziekenzalving en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker.

« God, die geen vreugde vindt in de dood van de mens, aanvaard deze mens na volbrachte levenstaak. Beloon zijn zwoegen en zorgen, vervang de liefde die hij vond bij familie en vrienden. Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen ».

God schonk Jozef het geluk vader te zijn van kinderen met een schrandere geest. Samen met zijn goede en werkzame echtgenote zou hij zwoegen en zweten om de gaven waarmee de zijnen begunstigd waren tot ontwikkeling te laten komen. Meer dan twintig jaar ondergrondse arbeid in de mijn had hij hiervoor over, en zoals menig ander huisvader kende hij de zorg en de kommer om het onderhoud en het bestaan van zijn gezin tijdens de oorlogsjaren. Tengevolge van dit harde leven brak voor vader een al te vroege, gedwongen rustperiode aan, waarin hij op meer dan één manier de dankbaarheid van zijn kinderen mocht ondervinden, maar

tijdens dewelke hij ook vaststellen moest dat de strijd om het bestaan ook op hem zijn stempel had gedrukt. Geen wonder dat zijn kinderen nu bidden : « God, wij danken U voor vader, voor wat hij samen met moeder voor ons heeft gedaan ».

Dierbare echtgenote, heb dank om uw begrip en goedheid waarmee u me steeds bejegend hebt, om uw ijver en werk waarop gans ons gezin steeds rekenen kon.

Bemindde kinderen, gij allen staat nu midden in het leven. Van u allen heb ik blijken van kinderlijke genegenheid en liefde mogen ontvangen, waarvoor ik u dankbaar ben. Mogen het u en de uwen goed gaan in dit leven.

Beste kleinkinderen, op u was ik fier, ik hield toch zoveel van u. Vergeet grootvader niet, wanneer gij samen met onze familie bidt : « Heer onze God, wij vertrouwen U deze mens toe. Nu zijn leven onder ons is afgebroken, vragen wij U dat Gij dit leven zoudt bestendigen en voltoeien door de kracht van de verrijzenis van Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

De families DE PRIJCK, VAN LAETHEM,
DE COCK, DE BRAECKELEER,
danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel