

†

Dit weze een zalig aandenken aan
de heer

Julien, Cyrille De Pryck

zoon van mevrouw **Bertha De Cubber**
weduwe **Remi De Pryck**

geboren te Deftinge op 21 December 1928 en
bij ongeval overleden te Ninove op 8 oktober
1973.

Deze keer is het weer zó hard, zó pijnlijk,
haast zó onmenselijk zo'n zoon te moeten
verliezen, en zó vroeg ... zo'n vriend te zien
wegvallen uit de innige kring.

Julien laat het beeld en het werk van een zeer
knappe, werkzame vakman, die voor iedereen
alles wilde geven. Zijn levensoptimisme sprak
uit woorden en daden. Boven dit alles stond de
hoge eerbiedvolle genegenheid voor moeder,
met de grote inspanning voor haar alles schoon
en gemakkelijk te maken. Zijn geloofsovertui-
ging droeg de stijl van zijn leven : wie zich
klein en gering acht voor de Heer en voor de
mensen, wordt verheerlijkt. Doodjammer dat al
het eenvoudige, waarin Julien zó groot was, zó
rap en brutaal werd afgebroken. Het gebed
alleen zal dit heengaan draaglijk maken en de

kracht vinden om de grote leemte te over-
bruggen.

Moeder, uw voorbeeld in werk, gebed, beproe-
ving en stille vreugde, hebben de sfeer en de
kracht gegeven voor uwe kinderen. Deze keer
zal de wonde lang bloeden. Uw moed voor de
toekomst zal enkel leefbaar zijn door uw gebed
en de schone en dankbare toewijding van
uw overblijvende kinderen. Dank om uw
levenshouding. Vanuit de hemel blijven we voor
u zorgen.

Geliefde zuster, schoonbroer, bloedverwanten
en talrijke vrienden, uw meelevens met mij en
mijn rouwende familie, weze een eerlijk getui-
gen van uw trouwe genegenheid tot over het
graf. Draagt zorg voor moeder. Met vader en
broer blijf ik bidden voor hen die me zó
duurbaar waren op de wereld.

Vaartwel en leeft kristelijk.

De families

DE PRYCK, DE CUBBER,
STEVENS en DE PAUW,

danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge