

Geloofd zij Jezus Christus.



TOT VROOM AANDEKEN AAN
DE HEER

Marcel, Gilbert, Oscar De Prijck

weduwnaar van Maria, Irma HAEGEMAN,
geboren te Michelbeke op 4 augustus 1907
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 5 september 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Het is met diepe droefheid dat wij vandaag afscheid vieren van vader. Hij was een man die als echtgenoot en vader steeds het voorbeeld is geweest van onvermoeibare werkkraft en van sterke levensmoed.

Het lijden en de pijn tijdens zijn langdurige ziekte viel voor deze bedrijvige man zeer zwaar; de liefde en de verknochtheid aan zijn familie probeerde hij, al was hij in het spraakvermogen getroffen, toch met gebaren uit te drukken.

Na de last van de ziekte met geduld gedragen te hebben als blijk van zijn allesopofferende liefde heeft hij zich met vertrouwen overgegeven in de handen van de

Heer. Moge God hem ontvangen en al het goede dat hij gedaan heeft belonen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest niet bedroefd om mijn heengaan. Ik stierf gerust omdat ik bij mijn afscheid aan deze aarde een beter en gelukkiger leven tegevoelt ga.

Tijdens mijn leven hebt gij mij, samen met de zusters en verpleegsters, uw goedheid en bezorgdheid betoond, daarom reken ik nu op uw gebed.

De families DE PRIJCK, HAEGEMAN, GHIJS
en TAILDEMAN,

**danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.**

Drukk. De Ruyver - Brakel