

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Pieter DE PRIJCK

Weduwnaar van Mevrouw Maria Taildeman,

geboren te Michelbeke, de 4 Juli 1872
en aldaar godvruchtig overleden de 9 Augustus 1950, versterkt door de H. H. Sacramenten.

De vreugde van ons hart is vervlogen, de kroon van ons hoofd gevallen, daarom is ons hart bedroefd. Jer. V.

Gelijk het goud door het vuur, zó is hij beproefd geweest door het lijden: — jaren lang heeft hij de zware lasten en pijnen van zijn ziekte doorstaan. Alles hebben wij beproefd om dit lijden te verzachten — en nu dat de Heer onze dierbare Vader terugroept, is het ons een troost te weten dat hij God steeds gediend heeft, in zijn beproeving Gods wil erkend heeft, en met een gerust gemoed de komst van de Heer verwachtte en tegemoet zag! Uit zijn handen ontvangt hij nu de beloning, die de Heer beloofd heeft aan al dezen, die Hem trouw gediend hebben.

Maria, U heb ik dagelijks aanroepen en vereerd, wees nu mijn Voorspreekster bij uw Goddelijke Zoon.

Geliefde kinderen en kleinkinderen — uw ogen wenen, uw harten zijn bedroefd nu ik U verlaten moet... Uw Vader dankt U voor uw liefde en tedere zorgen, die voor mij zó'n troost en balsem waren in mijn pijnlijke ziekte! God lone er U voor — helpt elkander in het leven en blijft uw ouders in de H. Mis en in uw dagelijks gebed indachtig. Moge de Heer U zegenen — tot weerzien in de Hemel.

H. Hart v. Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor hem.
300 d. afl.

Mijnheer en Mevrouw Hector DE PRYCK-ROUSEAU en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Marcel DE PRYCK-HAEGEMAN en kinderen,
Mijnheer Albert JANSENS-DE PRYCK en kinderen,
Mijnheer Aloïs VAN LIERDE-DE PRYCK en kind,
Mijnheer Emiel DE PRYCK;

De familiën DE PRYCK, TAILDEMAN, CROOUE en MACHTEINCKX

danken U voor de blijken van genegenheid, hun betoond bij het aisterven van

MIJNHEER

Pieter DE PRYCK

Uitg. Raphael Taildeman, Michelbeke