



Bid voor de zielerust van

DE HEER

## René, André DE PRIJCK

echtgenoot van Denise DE BOCK

geboren te Erwetegem op 9 augustus 1921 en  
overleden te Zottegem op 30 maart 1995,  
voorzien van de ziekenzalving.

---

Denise DE BOCK,                      zijn echtgenote;

Guy en Danielle VAN DEN BORRE-DE PRIJCK,  
Steve en Kevin,

Alain en Martine DE PRIJCK-DE JONCKHEERE,  
Mélanie en Matthieu,  
zijn kinderen en kleinkinderen;

De families

**DE PRIJCK, DE BOCK,**  
**VAN LAETHEM en DE RUYVER,**

danken U voor uw vroom gebed en uw  
gewaardeerd medeleven.

---

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

We staan stil en zonder woorden tegenover het  
lijden en de dood van iemand die zolang een  
grote plaats in ons midden heeft gehad.

Vader wist dat de dagen waren geteld.

Met veel moed heeft hij de ernst van zijn langdu-  
rige ziekte aanvaard en verwerkt.

Natuurlijk heeft hij zich verzet tegen deze beproe-  
ving. Maar wie kan het hem nu nog kwalijk ne-  
men ? Toch zijn wij ervan overtuigd dat hij tevren-  
den was over zijn leven.

Op het einde heeft hij een zwaar kruis gedragen.  
Het waren moeilijke dagen. Zijn gezondheid is  
vaak gestruikeld maar telkens is hij met sterke  
levensdrang weer opgestaan, tot die laatste zucht  
die hem zachtjes heeft bevrijd.

We geloven dat hij nu verder leeft in sereniteit.

Liefste echtgenote, mijn strijd is nu gestreden. Ik  
dank je voor de liefdevolle verzorging en voor die  
vele jaren die we samen mochten zijn.

Liefste kinderen en kleinkinderen, jullie waren  
mijn trots en mijn troost. Ik vond mijn grootste  
geluk, omringd door jullie allen. Draag nu verder  
goed zorg voor moeder.

Beste familie en vrienden, ik dank u allen voor  
elke hulp die ik mocht ontvangen. Het was voor  
mij een grote steun.

Treur nu niet langer om mij : ik leef verder in  
jullie midden, tot we elkaar terug ontmoeten in  
de luister van de verrijzenis.

---

Namis op maandag 24 april 1995 om 19.30 uur.