



Tot vrome gedachtenis aan
de heer

CYRIEL DE PRIL

weduwnaar van
Julia Coopman

geboren te Idegem op 5 april 1901 en tot
de heerlijkheid van de hemelse Vader
herboren te Geraardsbergen op 4 april 1986,
gesterkt in zijn geloof en door het sakra-
ment van de zieken.

De families

De Pril, Coopman,
Van den Driessche en De Pril

danken voor uw bliken van
kristelijk medeleven en gebed
in hun rouw.

Bij het heengaan van onze geliefde vader
kunnen wij alleen dankbaar zijn voor het
verleden en vol geloof voor de toekomst. Aan
de verrezen Heer, die wij met Pasen hebben
gevierd vertrouwen wij hem hoopvol toe.

Ons leven hier op aarde is maar een doorgang
tot een nieuw bestaan. Hoe dit voorkomt
kunnen wij ons niet voorstellen. Toch weten
wij dat onze dagen uitmonden in Gods Vader-
lijke genegenheid. En in de mate van onze
liefde, zullen wij Hem met vreugde aanschou-
wen in Zijn heerlijkheid.

Daarom kunnen wij van harte bidden :

" God, almachtige Vader, in Uw handen geven
wij onze dierbare Cyriel af, nu zijn leven
onder ons beëindigd is. Wij zijn dankbaar
voor al het goede dat Gij ons door hem hebt
gegeven. Daardoor is hij voor ons geworden
een blijvend teken van Uw goedheid. Moge
hij door Uw grote barmhartigheid de ware
vrede en vreugde vinden, die Gij ons hebt
toegezegd door Kristus onze Heer !" Amen.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267