

Deze, die gij beweent, is U slechts ontnomen om tot een beter leven te verrijzen, matig dan uw droefheid en bid voor hem.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**MIJNHEER**

## **Cyrillus DE PRIL**

**Echgenoot van Hortensia Galle,**

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 24 Maart

1874 en zachtjes in de Heer ontslapen,

de 27 October 1948,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der

stervenden en de Pauselijke Zegen.

**Lid van de Confrerie der Heilige Barbara  
en van het H. Sacrament.**

De Heer heeft hem een hoge ouderdom verleend en na hem beproefd te hebben en gezuiverd door lichamelijke kwellingen heeft Hij hem tot zich geroepen om hem te schenken het loon zijner deugden en goede werken.

Op de stevige grondslag van het geloof gevestigd, was zijn leven dat van een rechtvaardige. Dat geloof was voor hem een sterkte in tegenwoordigheid, een opbeuring en kracht voor de volharding in het christelijk leven. Met vaderlijke zorg wijdde hij zich toe aan de opvoeding zijner kinderen, door het werk van zijn handen verzekerde hij hun toekomst.

In zijn omgang met de anderen duldde hij geen onrechtvaardigheid. De grote zorg voor de goede gang van zijn zaken belette hem nooit zijn plichten te volbrengen. Hij wandelde in de eenvoud des harten, hij vreesde de Heer en verwijderde

zich van het kwaad. Daarom stierf hij in vrede, indachtig dat de dood van den rechtvaardige niets anders is dan de overgang tot een beter leven.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, veel liefde en genegenheid mocht ik van u ondervinden; hebt dank voor uw goede zorgen en toewijding.

Dient de Heer en onderhoudt zijn geboden met liefde, dan zal de God van vrede met u zijn en eens zullen wij elkander wederzien in de zalige eeuwigheid. Blijft voortdurend aan mij denken in uw gebeden.

Heer Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Om de blijken van genegenheid en Uw gebeden,  
danken U van harte :

De familiën  
DE PRIL-GALLE  
CORTENBOSCH  
LODENS.

Sottegem, druk. Haegeman-Cousy.