

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



Wij gedenken in ons gebed  
de ziel van  
mevrouw

## FELECIA DE PRIL

echtgenote van de heer

### TRIPHON DESCHRIJVER

geboren te Liedekerke op 15 Januari 1900  
en godvruchtig overleden in de H. Hart-  
kliniek te Geraardsbergen op 16 februari  
1970. Gesterkt door de Sacramenten der  
zieken en de Apostolische Zegen.

---

Elke mens krijgt zijn deel aan beproevingen en  
lijden hem door de Voorzienigheid toegemeten.  
Ook deze vrouw heeft de algemene levenswet  
moeten ondergaan : jaren terug is het voor haar  
begonnen door een aanslepende ziekte die haar  
onafwendbaar naar de dood heeft geleid.

En toch - dit mag ter haar eer gezegd - heeft zij  
doorheen deze zware beproeving haar betrouwend  
geloof in een goede God bewaard. Uit die bron  
putte deze vrouw haar geduld in de beproeving en  
haar betrouwen voor de toekomst.

Dierbare echtgenote, beminde moeder, uw man

en kinderen hebben zich steeds ingespannen om  
uw lijden te verzachten en draagbaarder te maken ;  
met eerbied en achting denken zij aan u terug.  
Deze gedachtenis wordt een vroom gebed waarmee  
zij uw opgaan naar de eeuwigheid willen vergezel-  
len.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.

---



De families

### De Pril, Deschrijver, Cobbaert en De Ruyver

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
hun betoond in hun rouw.

---

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare