

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Joseph-René DE PRIL

echtgenoot van Mevrouw Ludwina DE TURCK.
Geboren te Idegem op 1 oktober 1914 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 23 juni 1984, gesterkt door het Sacrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

« Mijn kinderen, 'k heb u al
Wat 'k geven kon gegeven;
Mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
Mijn liefde en ook mijn leven ». (G.G.)
Zo zal vader in onze herinnering blijven leven.
Hij was een eenvoudig, rechtgeaard, actief, loyaal en hartelijk mens; geen man van grote woorden maar van onberekenende dienstbaarheid en oprecht meelevens met zijn gezin en zijn medemens. Daarom,
Dank je lieve man:
om je liefde en genegenheid, om ons schoon gezin en het geluk te hebben kunnen « samen-werken » aan ons levensdoel.
Dank je lieve vader:
omdat je zoveel van ons hield en voor de vele kansen die je ons hebt geboden.
om je interesse en je hulp in alles wat we ondernamen.
om je voorbeeld van moed en zelfverloochening.
Dank je lieve opa:
om je groot hart waar, voor elk van ons, een heel speciaal plaatsje was.
omdat we alles mochten vragen en jij steeds een antwoord gaf.
Dank je lieve broer, schoonbroer, oom en vriend:
om je bereidheid tot luisteren, raad geven en helpen.
om je gul onthaal... telkenmaal.
Dank je, dank je... omdat we weten dat jij nu, in afwachting van het eeuwig weerzien, over je allerliefsten waakt en voor hen ten

beste spreekt bij de Heer. Jou vergeten doen we nooit.

Almachtige Heer, U danken wij voor alles wat vader voor ons betekende. Moge hij bij U, als eeuwige beloning, Uw vrede en de hemelse vreugde vinden.

Mijn lieve vrouw:

dank voor de grote eensgezindheid waarin we steeds hebben kunnen « samen-leven » en « samen-werken ».

dank voor je liefde en je onuitputtelijke toewijding, dag en nacht, tijdens mijn langdurige ziekte. Mede, dank zij jou had ik de kracht om het lijden te aanvaarden en te dragen. Dank je, dank je wel.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen:

jullie waren voor mij steeds een bron van vreugde en fierheid.

dank voor jullie liefdevolle aanwezigheid, zorgen en gebeden.

blijf lief voor moeder en voor elkaar.

Mijn goede broers, schoonzusters, schoonbroers, familie en vrienden:

dank voor jullie talloze belangstellende en aanmoedigende bezoeken, jullie meelevens en gebeden.

Ook dank aan onze bezorgde huisarts en al de lieve verpleegsters voor hun uitstekende zorgen. Ik zeg jullie geen « vaarwel », maar een hoopvol « tot weerziens in de hemel ».

Zeer diep getroffen door uw aanwezigheid, uw gebed en uw meevoelen danken u zeer oprecht:

Zijn echtgenote:

Mevrouw DE PRIL-DE TURCK Ludwina

Zijn kinderen en kleinkinderen:

Hugo en Magda STEENHOUDT-DE PRIL,

Sofie en An-Sylvie

Herman en Godellieve DE PRIL-VLASSEN BROEK,

Katrien en Petra

De families:

DE PRIL, DE TURCK, ES, VAN BELLE, DE HENAU.

Van de Maele