

Mijn hart weet
dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt...
(adventslied)



TOT VROME GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Leonie DE PRIL

weduwe van de Heer
Petrus VAN DE WIELE.

Zij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op
6 april 1880. Zij overleed er zeer godvruchtig
op 13 december 1974, gesterkt door de HH.

Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Heer, het doet ons pijn in 't hart, nu wij
vandaag ons moederke ten grave dragen.

Toch willen wij U dankbaar zijn, door alle
droefheid heen. Wij zagen immers onze moe-
der door het leven gaan, moedig en opge-
wekt, en sterk vooral door haar eenvoudig
maar diep christelijk geloof. Samen met va-
der verzorgde zij haar groot gezin, de rijke
vrucht van een zeer schone liefde. Kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, allen
werden zij terecht de fierheid en de stille
vreugde van haar levensavond.

Heer, inderdaad met reden moeten wij U
danken. Gij liet het toe, dat zij een kom-

merloze oude dag mocht kennen, veilig en
verzorgd bij eigen kinderen. Haar sprankelen-
de geest mocht helder blijven tot het einde
toe. Gij spaarde haar langdurig lijden en
elke vorm van pijn. Nu hebt Gij moeder
zachtjes naar U toegewenkt, zodat zij haast
als rustig slapend lag op 't witte doodsbed,
tussen late najaarsbloemen.

Mijn beste kinderen allemaal, samen met
de Heer hebt ook gij aan mij een heerlijke
oude dag bezorgd. Agnes en Fons, hoe dik-
wijls riep ik uw naam, en telkens stond gij
dadelijk bij mij! Ik dank u, kinderen : de
Heer zal het u zeker lonen.

Vaar wel nu, allen die mij dierbaar waart.
Leeft verder : werkzaam, vroom en goed. Zo
zult gij nog het best mijn nagedachtenis in
ere houden. Blijf mij gedanken in gebed.
Tot weerziens in de hemel.

De families VAN DE WIELE, DE PRIL, VAN
KERKHOVE en GEERTS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Van de Maele, Geraardsbergen