

Gij alleen, God,
laat mij rusten
zonder zorgen. (ps. 4)



Tot vrome gedachtenis aan
MEVROUW

MARIA DE PRIL

weduwe van de heer **VICTOR DE SMET**

Zij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 23 februari 1899. Zij is er schielijk overleden op 6 april 1979 en werd gezalfd met het H. Zieken-sakrament.

Heer God, beter dan wie ook kunt Gij ons wel verstaan. Het doet zo'n diepe pijn dat ons lief en vlijtig moederke ineens van ons is heengegaan. Vorige zondag toog ze nog krancig naar de kerk. De zondagmis was steeds voor haar een topmoment in haar diep-kristelijk leven : Een kaarsje branden als een blijde groet aan O.L. Vrouw van Bijstand; een giftje in de offerblok van haar geliefde heiligen voor al haar heimelijke zorgen; en vurig bidden dan voor alles wat diep roerde in haar schone moederhart. Het was voor haar veel méér dan 't koud vervullen van een opgelegde taak : een trouwe daad van rijke liefde voor de Heer, voor zoons en dochter in het klooster, voor al haar kleinkinderen. Want ze geloofde in de kracht en in de troost van echt gemeend gebed.

Met eerbied, Heer, hebben wij gestaan bij 't doodsbed van ons moeder. Hoe schoon lag ze daar opgebaard, lijk rustig ingeslapen in uw hand. Want zo toch hebt Gij haar tot U geroepen en gespaard van elke pijn.

Daarvoor nu "Dank U" zeggen is wel moeilijk in dit afscheidsuur. Wij hebben nog wat tijd van

doen om over alles heen te komen. Om te begripen, Heer, dat Gij diegenen lief hebt, die U in eenvoud wilden dienen. Maar geef, dat nu haar stichtend voorbeeld in ons verder leeft.



De Heer en Mevrouw Achiel De Smet-Van De Maele, kinderen en kleinkind

De Heer en Mevrouw Jan De Smet-Cosyns, kinderen en kleinkinderen

Eerwaarde zuster Yvonne, in de wereld Mejuifer Mariette De Smet

De families DE PRIL, DE SMET, DE PRIL en VANDER MYNSBRUGGE

danken U oprecht voor uw deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. DE TURCK