

«Sterk is de liefde als zij de vuurdoop van de smart heeft onderstaan.» (S.L.)

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

PRUDENCE, JOZEFA DE PRIL

echtgenote van

Mijnheer Achiel VAN DEN STEEN

geboren te Denderhoutem, de 28. April 1886, en er zonder klacht in de Heer ontslapen de 5. Mei 1947, gesterkt door het H. Oliesel.

Zij was lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Zij was leven, licht en liefde voor alles en allen. Altijd gegeven heeft zij, immer geofferd, nooit gevraagd; en toen God haar riep, ging ze, in eeuwige vrede. Zij vreesde niet, want God bemide haar, omdat haar leven geen ijdelheid was, haar liefde geen woorden.

Op een zonnige lentedag, die haar de redding brengen moest, werd het licht in haar gedooft. Gods Heilige Wil zij gezegend, maar pijnlijk is de slag. Alleen wie zo'n moeder verliest, kan begrijpen hoe zeer het doet.

Bemide echtgenoot, wij stredden in liefde om een eerlijk bestaan. Ik dank je om alles wat jij me gaf. Draag alles als een christen man; ook ik zal waken opdat, wat wij samen bouwden, tot Gods glorie en tot een voorbeeld der mensen zou blijven. Wees sterk en denk aan mij. Tot weerziens bij de Heer.

Lieve kinderen en kleinkinderkes, ik begrijp uw verdriet; tracht ook gij Gods Heilige Wil te doorgronden. Ik draag het licht van mijn leven in u over; bewaart het, volgt het, want het leidt naar Boven, de enig-ware weg van alle leven. Het weze uw eer, vader te troosten en te steunen met uw werk en uw liefde.

En Gij, dierbare neef, Gods kloosterling, gedenk mij aan het altaar.

Vaertwel, ende levet scone.

Bidt allen voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. aflaat

De familiën DE PRIL, VAN DEN STEEN,
BAEYENS en DE BROUWER

bedanken.

Cyr. Van Damme, Denderhoutem.