

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

## Seraphin DE PRIL

weduwnaar van Mevrouw  
Maria-Julia HAEGEMAN,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize  
de 20 oktober 1888 en godvruchtig overleden  
te Ophasselt de 28 november 1958,  
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

De hoge jaren zijn een zegen voor wie ze gelijk de duurzame afgestorvene flink mag dragen en gebruiken om te bidden en zich voor te bereiden op het Eeuwig Vaderhuis.

Seraphin was een man van diep geloof en werkzaam, rechtzinnig in handel en wandel en daardoor bemind van God en de evenmens.

Zijn kinderen en zijn hof waren de trots van zijn oude dag. Hij ontsliep in die vrede en die volkomen onderwerping, welke voor deze die tot God gaan, een kostelijke genade is en voor deze die overleven een zoete troost.

Mijn beste kinderen, bedankt O. L. Heer omdat ik zolang bij u mocht blijven. Hebt dank voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen. Vergeet vader en moeder niet in uw gebeden. Vaarwel en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families DE PRIL, HAEGEMAN,  
GEERTS en DE PAEPE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**

---

Uitg. De Vos, Ophasselt