

Het is een heilzaam gedacht voor uw overledenen te bidden opdat ze van hun laatste schulden ontbonden worden (Mach.) en binnengaan in de vreugde van de Heer.



**BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
Victorine - Alfonsine DE PRIL**

echtgenote van Mijnheer
PETRUS DE RIDDER

Geboren te Zarlardingne op 29 augustus 1886
en ingegaan tot het eeuwig leven op 16 augustus
1965.

Bediend door de H.H. Sakramenten der zieken
en der stervenden.

Wat had ik op deze aarde nog te verlangen
buiten U, O Mijn God! Mijn Heer en Redder...

Mijn krachten door ouderdom zijn uitgeput,
mijn dagen als rook vervlogen... Mijn leven dat
ik uit uw gezegende handen ontving, keert naar
U terug... O mijn God van mijn hart en van gans
mijn leven. Gij zijt mijn erfdeel en mijn vreugde
voor alle eeuwigheid.

Geheel het leven van deze vrouw en moeder
is verlopen in de verborgen huiselijke kring.
In vreugde en leed was ze even voorbeeldig, ze
was eenvoudig, goed, rechtzinnig en zachtmoedig.
Ze was van de vroege morgen tot de late avond
ijverig en naarstig aan de arbeid. Altijd bedrijvig
en bezig tot de Heer haar riep voor de eeuwige
rust.

Altijd en overal, zolang ze kon heeft ze zich
van haar kristelijke plichten gekwet. Rustig
en kalm is ze het ander en beter leven ingegaan
om haar loon naar werken te gaan ontvangen.

Duurbare echtgenoot, wat ge voor mij tijdens
mijn leven en hoge ouderdom gedaan hebt is
de heerlijke bekroning geweest van uw trouw
en liefde, die we eens voor Gods altaar beloof-
den. Blijf me helpen door uw gebed.

Familieleden en kennissen, ik dank U voor
alles. Moge uw trouw gekwet kristelijke plich-
ten U eenmaal ten paradijze voeren, zoals de
Kerk ons uitgeleide doet. God zegene en beware
U allen. Tot weerziens in de Hemel!

Gij allen die me liefhad, gedenkt me in uw
gebeden.



De families DE PRIL, DE RIDDER, DE CUBBER
en FORT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel