

Blij kijk ik uit om terug te zien
wie ik zo heb gemist !



Wij bewaren in ons hart

Mevrouw
Marie - Elise Deproote

Weduwe van de Heer Albert Van De maele

Zij werd geboren te Biévène op 31 december 1920
en is thuis godvruchtig overleden op 28 april 2004.

De namis wordt opgedragen op zondag 23 mei 2004 om 9u45
in de St. Pieters - Bandenkerk te Erwetegem.

Uw deelneming in het verlies van moeder
schonk ons veel troost, wij danken U daarvoor.

De families Deproote , De Lie , Van De Maele , De Vos.

Elise, achter elke sterke man, staat een sterke vrouw en jij was een sterke vrouw!

Jij stond, als landbouwersdochter, achter de grond, het bedrijf en de hoeve van jouw lieve man Albert.

Je stond, als moeder, achter de weg die jouw kinderen insloegen, bracht bezieling in hun beroep van ambtenaar en kleuterleidster.

Jij stond naast jouw echtgenoot toen hij koos voor, gekoppeld aan een politiek mandaat, dienstbetoon aan zijn geliefde Erwetegemaren.

Jij stond naast elke vrouw van jouw gemeente, onderlijnd door een jarenlang gedreven voorzitterschap van de KVLV.

Jij stond achter jouw familie, getuige daarvan je minitieuus zoekwerk op dienst bevolking naar de stamboom en de roots van het verleden.

Elise, alhoewel leed je niet bespaard is gebleven, 14 jaar geleden verloor je jouw Albert en amper 4 maanden geleden je zoon Raphaël, kon je de laatste levensjaren doorbrengen middenin de warmte en de huiselijkheid van jouw familie, waarvan de kleinkinderen en achterkleinkinderen de kroon spanden.

Elise, tot in je laatste levensweek, hield je van een goede babbel, was je weetgierig over het reilen en zeilen in je parochie en getuigde je van een heldere geest.

Elise, jij stond achter jouw geloof, vereeuwigd in dit handgeschreven afscheid:

Allen valt stil ...

Wie kan nog zeggen dat hij van alles houdt en gehouden heeft ...

God is het hart van de stille...

Wie stille zoekt, die vindt ze ...

Ik zie een landschap, gehuld in grauwe grijze morgennevel

die ons alle inzicht ontnemt...

Die plotseling optrekt en overgaat in een stralend licht...

Blij kijk ik uit om weer te zien diegenen die ik zo mis ...

Dank aan allen met wie ik in goede en minder goede dagen heb samengewerkt...

Dank aan mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Dank voor de kans om thuis afscheid te kunnen nemen...

Dank....

Elise