

†

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW
ROSA DE PUTTER

Echtgenote van de heer
René DE PAEPE

Geboren te Haaltert op 21 december 1932
en na een kortstondige ziekte, omringd door
haar gezin, overleden in het O.-L.-Vrouw-
ziekenhuis te Aalst op 25 augustus 1990,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
Lid van K.A.V. Kerksken en V.V.G.H.

Moeder,

Niemand zal ooit tenvolle beseffen wat jij
voor ons betekende. Jij betekende gewoon
alles voor ons. Geen moeite was jou teveel
als het om het welzijn van je man en je
kinderen ging. Het geluk van je gezin ging
bij jou boven alles, ja zelfs boven je eigen
geluk.

Terugblikkend naar jouw soms harde jeugd,
droeg jij er zorg voor dat je kinderen niet
ontging wat jij toen miste. Wij zouden het
beter hebben dan jij toen. Jij stimuleerde

ons om de ons gegunde kansen met beide
handen aan te grijpen. Jij gaf ons de vrij-
heid om zelfstandig ons leven uit te bouwen.

Je was goedmoedig, openhartig, altijd bereid
tot helpen, altijd opbeurend voor wie mis-
troostig was. Het deed je dan ook veel pijn
toen jij jouw eigen moeder niet die zorgen
kon verstrekken die jij wilde.

Niemand zal ooit tenvolle begrijpen hoe
jij in stilte kon genieten van een boek, met
op de achtergrond enkel het geklots van de
zee tegen de rotsen.

Niemand kan de uren tellen die jij trots in
jouw tuin doorbracht. Onze tuin bloemde dit
jaar als nooit tevoren, een prachtig eerbe-
toon waar jij niet meer voluit hebt van
kunnen genieten.

Niemand begrijpt hoe jij de pijn, die je
moet geleden hebben, voor ons hebt kunnen
verzwijgen om ons verdriet te besparen.

Wij waren enorm gelukkig met jou als moe-
der en echtgenote. Puttende uit de herinne-
ring aan jou, zullen wij de kracht opbrengen
om verder de weg te bewandelen die jij
voor ons zag. Wij kunnen enkel hopen om
een even goed mens te zijn als jij.

Dank je voor alles.

De families :

DE PUTTER, DE PAEPE, HOUCK en
VAN HOORENWEDE,
danken U voor uw deelneming en
gebed.

Begr. DE RYCKE, Haaltert
Druk. Bart GEES, Kerksken

