



† Bid voor de ziel van den Heer

ALOIS-ALFONS DEPYPERE,

echtgenoot van Vrouw

Suzanna-Alida Vandewalle,

geboren te Cuerne den 24 December 1883 en er
godvruchtig overleden den 25 Februari 1928.

Hij was lid van de broederschappen van 't allerh.
Sacrament, 't H Hert van Jesus, O. L. V. van Lour-
des (Kortrijk) en ook St-Antonius'carabiniers gilde.

Om martelaar te zijn, is er noch zwaard noch vuur
noodig, het is genoeg verduldig zijn in het lijden.



De Heer had hem een schoone ziel geschonken.
Begaafd met een helderen geest, een scherp oog en
bescheidene tong, eenvoudig en rechtschapen be-
trachtte hij van zijn jeugd af de ware wijsheid en
bemide haar meer dan tijdelijke goederen en ijdele
glorie. Wijsheid.

Hij was een goede en trouwe echtgenoot, een uit-
muntende vader, die 't geluk en 't welzijn van zijn
huisgezin zoo zorgvuldig ter herte nam; een gezelli-
ge vriend, altijd opgeruimd, en altijd bereid om
iedereen edelmoedig ten dienste te staan; en, vooral
een voorbeeldige kristen die zich voor niemand
schaamde zijn katholiek geloof openlijk te belijden.
Hij is van iedereen betreurd omdat hij van iedereen
geacht en bemind was.

Duurbare Echtgenoot en teergeliefde Kinderen,
vaartwel en bidt voor mij. De goede God zendt u
grootte beproevingen over... Vergeet echter niet dat
Hij een goede Vader is, die slaat en die geneest, de
Vader der weduwen en der weezen. Stelt voort uw
betrouwen op Hem, Hij zal u nog gelukkige dagen
schenken en in den Hemel eeuwige en onvergank-
lijke goederen. Ik, van mijnen kant, zal u voort
beminnen, en blijven steunen en helpen in al uw
ondernemingen tot op den dag dat wij elkander we-
derzien in de heerlijkheid van het eeuwig leven.

Bloedverwanten en Vrienden die mij zoo bemin-
det, vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Drukk. Florent Meert, (Kathoek) Cuerne