



Wees in uw vroom gebed indachtig
de ziel van

Mevrouw GERMAINE DEPYPERE

echtgenote van Heer

GEORGES VANDENBERGHE

geboren te Kortrijk de 26 november 1909, en te Kuurne
godvruchtig overleden de 18 november 1956, na ontvangen
te hebben de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen "in articulo mortis..

Zij was lid van de Broederschappen van het H. Sacrament en van
het H. Hart en Salesiaanse medewerkster.

In volle bewustzijn en kennis van het groot gebeuren
heeft zij de dood uit 's Heren handen aanvaard ; «ik had
nog gaarne wat geleefd» zuchtte zij, en toch heeft zij zich
gelaten en rustig op dit einde voorbereid, vol zorgen en
bekommernis voor deze die nog blijven. Zo heeft zij altijd
haar huishouden beredder, gelijk de vrouw der H. Schrift,
die dag en nacht begaan is met haar huisgenoten. Wie
zal haar deugden dan naar waarde roemen ?

Wie een goede huisvrouw heeft gevonden, die vond
een schat en verwierf van God een bron van vreugde. Op
zulk een vrouw betrouwt het hart van haar man en niets
kan hem ontbreken. (Prov. XXX)

Gelijk de uitverkorenen Gods was zij begaafd in goed-
heid, verdulghed, eerbaarheid, milddadigheid ; zij ver-
zamelde schatten in de Hemel door woorden en door
daden. (H. Aug.)

Vaarwel, beminde Echtgenoot, ons scheiden is pijnlijk,
maar wij geloven ; en door de Liefde blijven wij verenigd.
Gij hebt voor mij gedaan al wat ik vroeg en wat gij kondt.
Ik dank u en vertrouw u onze dochter en moeder toe.

Dierbare Dochter, voortaan zult gij mij missen, nu gij
mij zo nodig hebt. Maar weet dat ik dicht bij u ben en
dat ik veel van u verwacht. Mijn genegenheid houdt niet
op, maar bid gij ook voor mij.

Mijn teerbeminde Moeder, gij hebt alléén de ganse last
gedragen in onze jeugd ; nu voor de tweede maal zult gij
u sterk en moedig tonen. Met dank vervuld om al wat
gij reeds deedt en nog zult doen, reken ik op uw vroom
gebed, inzonder ook van U, mijn Eerwaarde Zuster, die
mij zo goed verzorgd hebt ; wij hielden van elkaar, doch nu
vinden wij mekaar terug in Onze Lieve Heer. Tot weer-
ziens.

Beste Familie, Eerwaarde Schoonzuster, Tante en
Nichten, weest mij altijd indachtig in 't gebed.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid 300 d. a.

Heer Georges VANDENBERGHE haar echtgenoot
Juffrouw Rika VANDENBERGHE haar dochter
Mevrouw Alfons DEPYPERE-VANDEWALLE haar moeder
Eerwaarde Zuster Marie-Alfonsine, in het klooster
der Zusters van O. L. Vrouw Gasthuis te Poperinge,
in de wereld Juffrouw Marie DEPYPERE haar zuster
Heer en Mevrouw Cyriel VANDENBERGHE (†) Arthur DAELS-
VANDENBERGHE haar schoonmoeder
De Familiën DEPYPERE, VANDEWALLE,
VANDENBERGHE en VERFAILLE

*Uw deelneming in het verlies van haar
die ons zo dierbaar was, schonk ons
veel troost en uw gebed blijft een kostbare
hulp voor onze welbeminde overledene.*