

*"Sterven is je leven voltooien en  
thuiskomen bij God!"*

*"Sterven is afscheid nemen van de wereld,  
niet van HET LEVEN !"*

† IN GEBED DENKEN WIJ AAN

DE HEER

Michel DEPYPER

echtgenoot van Mevrouw Maria DERAÈVE

Geboren te Berveren aan de Yzer op  
19 augustus 1909 en godvruchtig overleden in  
het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te  
Geraardsbergen op 20 maart 1994, gesterkt  
door de H. Sakramenten der zieken.

---

Michel,  
Uw levensvreugde, uw blijde lach,  
Uw vriendelijke dienstvaardigheid,  
hebben vele mensen gelukkig gemaakt.  
Uw echtgenote Maria, uw kinderen en  
kleinkinderen zijn U zo dankbaar voor het  
vele goede dat gij hun gegeven hebt.  
Je hield niet van complimenten en

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

formaliteiten. Zoals ge het zag en dacht zo  
zegde gij het, rechtuit, klaar en duidelijk. Het  
klonk soms wat hard, omdat ge zo  
openhartig en oprecht waart. Juist daardoor  
waart ge een gezellige, aangename man.  
Door uw gezonde levensvisie op mensen en  
gebeurtenissen, waart ge een wijs man. Je  
had de gave "te zien" wat echt belangrijk is  
in het leven. Zo waart ge voor veel mensen  
een betrouwbare raadgever. Je had een  
gevoelig hart voor al het schone in de  
natuur. De seizoenen, het zaaien, groeien  
en oogsten, de weiden, het vee, ge beleefde  
dat allemaal vol bewondering en vreugde.  
Michel, ge waart een "GOEDE MENS"! Dat  
is het meest waardevolle dat men van een  
mens kan zeggen. Zo zult ge verder  
voortleven in het het leven van al Uw  
dierbaren.

De Heer geve U het eeuwig geluk in de  
hemel. De Heer geve Uw familie troost en  
sterkte.

TOT WEERZIENS

uw kozijn Geraard Huyghe missionaris-  
Scheutist.

Zijn familie dankt U voor Uw kristelijke  
medeleven en gebeden.

---

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50



db druk Geraardsbergen