

Mijn verlosser zijt Gij, mijn Heer



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**WILMER DERAEDT**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARITA DUSSART**

geboren te Ronse, op 23 augustus 1911 en er  
godvruchtig overleden op 1 december 1972,  
gesterkt door de H. Sakramenten.

Oud strijder en krijgsgévangene  
van de oorlog 1940-45,

vereerd met verscheidene Eretekens.

Nu dit hart dat zo van het leven en de  
mensen gehouden heeft zo plots stil gevallen  
is, bevelen wij, Heer God, deze mens in uw  
handen.

Wij geloven dat zijn naam geschreven staat  
in de palm van uw hand en dat Gij hem kent.

Als een sterke man is hij doorheen het  
leven getrokken; een harde werker, een  
plichtvolle echtgenoot en vader, die met moed  
en volharding de zorgen en tegenkantingen  
van het leven gedragen heeft; die acht sloeg  
met waakzaamheid op de belangen van zijn  
gezin; zich bewust was van zijn verantwoor-  
delijkheid.

Dierbare echtgenote, het spijt mij zo van u  
te moeten scheiden, ik dank u voor al de  
lieve zorgen en uw voortdurende genegenheid,  
en vooral voor uw steun in de moeilijke ogen-  
blikken, troost u en houd moed.

Begraaf. Devos, Groeneweg

Beminde kinderen en lieve Muriel, ik had u  
zo lief, blijf verenigd, een steun voor moeder,  
en denk veel aan mij.

Beste schoonmoeder, familieleden en vrien-  
den, heb dank voor uw trouwe liefde en be-  
zorgdheid, tot weerziens in het Vaderhuis.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede  
ruste.

Mevrouw Wilmer DERAEDT, geboren Marita  
DUSSART, zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Jean-Paul DERAEDT-DE  
GANDT, zijn kinderen;

Mejuffrouw Muriel DERAEDT,  
zijn kleindochter;

Mevrouw Cyrille DUSSART-VANDEVOORDE,  
zijn schoonmoeder;

Heer en Mevrouw Marcel TEINTENIER-  
DUSSART en kinderen,

De kinderen van wijlen Albert DUSSART,  
zijn schoonbroer, schoonzuster,  
neven en nichten;

De Families DERAEDT, YSEBAERT, DUSSART  
en VANDEVOORDE,

danken U van harte voor de  
blijken van deelneming en  
gebed.

Drukk. Dubar