

○ Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Sophie DE RAEVE

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

Jan-Baptist VAN RONSSE

weduwe in tweede huwelijk van Mijnheer

Karel-Lodewijk VAN RONSSE

geboren te Nederzwalme de 4 December 1862 en god-
vruchtig overleden te Rozebeke de 7 Augustus 1953
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervender.

Zij vreesde God en vluchtte het kwaad. Ze kende de
omgang van de dwaze wereld niet en heeft nooit aan
anders gedacht, dan aan het welzijn van haar huisgezin.
(Job, O, S. E.)

Niettegenstaande zij vele kruisen kende, bleef zij in de
beproeving op God betrouwen. Zij was een voorbeel-
dige kristene vrouw, rechtschopen en minzaam. Zij had
voor grondregel niemand leed aan te doen, ieder god
te bewijzen.

Vaarwel, beminde kinderen en kleinkinderen, in het
bijzonder mijn goede Zulma, die mij jaren toewijdde
van verkleefde zorgen. Bidt voor mij.

En Gij, o Heer, wees mij barmhartig, heb medelijden
met uw dienaar, opdat zij met de Engelen en de Geluk-
zaligen uw heerlijkheid ten spoedigste moge aanschou-
wen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Mevrouw Weduwe Prosper VAN HECKE-VAN RONSSE, kinderen en klein-
kinderen.

Mejuffer Zulma VAN RONSSE,

Mijnheer en Mevrouw Joseph RENAER-VAN RONSSE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Ernest VAN RONSSE-COPPEN en kinderen en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Firmin VAN RONSSE-VAN DE LINDEN,

Mijnheer en Mevrouw Leon WATTIEZ-VAN RONSSE,

Mijnheer en Mevrouw Denis VAN RONSSE-DE PESSEMIER en kinderen,

De familiën DE RAEVE, VAN RONSSE, VAN DER HAEGHIN en LAFAGE,

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelname en gebeden.