

Het is een heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden.
(Machab. 2 XII 46.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI DE RAEVE

weduwnaar van

Sidonie DE KEYZER,

geboren te Mاسemen-Westrem, de 13 mei 1874
en godvruchtig overleden te Westrem de 29
october 1962, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Ik ben de verrijzenis en het leven;
wie in Mij gelooft, al ware hij reeds
gestorven zal leven, en al die leeft en gelooft
in Mij zal niet sterven in der eeuwigheid.

Antifoon Benedictus.

De dood geeft de mens zalige lessen,
zij leert ons hoe nietig wij zijn. Zij spaart
niemand en alle menselijke pogingen zijn
tegen haar vruchteloos. H. Alph.

Duurbare bloedverwanten en vrienden,
hebt dank voor de goede zorgen, en ver-
geet mij niet in uw gebeden.

Uitg. Ch. Braeckman, Westrem.



De familie DE RAEVE,
De familie DE KEYZER

danken U voor de troostvolle deelneming
in hun rouw en gebeden voor de zielerust
van hun dierbare overledene.

Drukk. De Brauwer, Dorp, Oordegem.