



Dierbare herinnering aan
de heer

RUDY DE RAEVE

echtgenoot van mevrouw
CARINE VAN DEN BERGHE

Geboren te Zottegem
op 11 augustus 1960
en er overleden
op 15 mei 2002.

De families De Raeve, Van den Berghe,
Van Sterthem en De Wettinck
danken u voor uw gebeden
en voor uw deelneming.

Spiegel

Als je jezelf in de spiegel niet meer herkent
En men zich alom afvraagt wie je bent
Je omgeving maakt je bang en moe
Ben je misschien aan heengaan toe.
Je lichaam kan het allemaal nog wel
maar de zin van 't leven verwatert snel
Terwijl de wolken levensbrengend water geven
ging jij op zoek naar een nieuw en beter leven.

Liefste pa,

Wij hadden nog zoveel te doen,
nog zoveel te vragen.
Wij zijn nog zo jong om te leven,
zonder jouw steun en toeverlaat.
Wij zullen je niet vergeten.

Tim en Valerie

Samen met mama zullen wij voor u bidden.

