

Zo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken,
zal ik er niet meer zijn. Gab. VII



BID VOOR DE ZIEL

van

MEJUFFER

Leonie DE REGEL

geboren te St. Maria-Lierde, de 10 Juni 1883
en godvruchtig overleden te Oubraker in de
kliniek, op 20 Juli 1948,

versterkt door de troostmiddelen onzer moeder
de H. Kerk.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

Van haar kindsheid af, heeft zij God gevreesd
en zijn geboden onderhouden. Hare godsvrucht
was eenvoudig en rechtzinnig, zij was gedien-
stig voor iedereen; zij is gestorven vervuld van
deugden, ons de stichtenste voorbeelden ach-
terlatende van een volmaakt leven.

O gelukkige stond, wanneer Jezus ons roept
van de tranen tot de blijdschap des hemels.

O Maria, aan U heb ik mij toegewijd van
mijn kinderjaren af: Gij waart mijn schild in
de strijd, mijn troost in het verdriet, ik was
uw kind; tot U, o goede Moeder, ben ik thans
teruggekeerd.

Duurbare broeder, zuster, bloedverwanten en
vrienden, God roept mij tot Hem, doch mijn
liefde voor u sterft niet. Ik zal u in de hemel be-
minnen gelijk ik u op aarde heb lief gehad.
Weest mijne ziel indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

De familieën **DE REGEL** en **VANDEBERGHE** danken U voor de blijken van
genegenheid, hun betoond bij het afsterven van

MEJUFFER

Leonie DE REGEL

Uitg. Surdiacourt, koster, St Maria-Lierde