

**BID OM VREDE VAN  
DE HEER  
MARCEL DE REGEL**

echtgenoot van Mevrouw  
**Adriënne FONTEYNE**

geboren te St. Maria-Lierde op 1 augustus  
1923 en godvruchtig overleden te Opbrakel  
op 3 oktober 1969, voorzien van de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen.

De volgende evangelietekst is een dage-  
lijks S.O.S.-bericht voor ons allen : "Weest  
op uw hoede, want Gij weet niet wanneer  
het ogenblik daar is... En wat ik tot u zeg,  
zeg ik tot allen : weest waakzaam,,

(Markus, 13.)

Ja, de dood rijdt mee, de dood is een  
dief !

Goede echtgenote, gij waart zo goed voor  
mij en nu wordt ik plots en onvoorzien  
van U weggerukt... Hoe zal ik U danken ?  
Waar zult gij troost vinden ? In Hem die  
ons is voorgegaan in lijden en dood met  
de hoogste hoop op eeuwige verrijzenis.

Geliefde zoon Roland, op u weegt 'n zwa-  
re taak. Wees de eer, de hulp en de troost  
van uw goede moeder. Door te bidden voor  
mekaar, blijven wij over de dood heen,  
nog samen en verenigd.

"Gedenkt mij in uw gebeden,  
gebeden hebben kracht.  
Zij komen als stralen gegleden,  
door onze nacht....

Hun mildbewogen vrede  
geneest de eenzame pijn.

Gedenkt mij in uw gebeden  
opdat ik geheel moge zijn., (H.R.H.)

Beste zuster, broers en familie, voor alles  
dank en 'gedenkt mij in uw gebeden.,,

De families DE REGEL, FONTEYNE, ROS-  
CAM en VAN RUYSKENSVELDE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken  
van kristelijke deelneming en  
DANKEN U.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde