

Opdat ons gebed bij machte zij het blijvend geluk van deze man van God te bekomen, bid voor de heer

Remi DE REGHEL

Weduwnaar

van Mevr. Maria VAN DYCKE
geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 1 januari 1891 en godvruchtig overleden te Neder-over-Heembeek op 22 maart 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der Ziekten.

Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar Remi tot zich te roepen, niet omdat Hij hem nodig had, maar omdat Hij in zijn onbegrensde liefde een einde wilde maken aan het lijden en het vergankelijk geluk dat Remi op aarde mocht ondervinden. Nochtans geen einde aan het geluk maar de vereeuwiging ervan, zoals ons menselijk verstand en gevoel het niet kan vatten of begrijpen. Einde aan de ziekte en het begin van een onbeperkte gezondheid. Einde aan menselijke bekommernissen, maar begin van een onbezorgd leven.

Remi was een gevoelig mens; tevreden in zijn harde staat, een mens die geen wrok droeg... een man van goede wil.

Wij bidden :

Heer wij bidden U, zie genadig neer op uw dienaar Remi opdat Gij aan hem, aan wie Gij de genade van het kristelijk geloof hebt verleend ook de beloning mocht schenken.

†

De families DE REGHEL, WOUTERS, VAN DYCKE, VAN DEN BOSSCHE danken U van harte voor uw zeer gevoelige blijken van deelneming.