

"Scheep moed, kleingelovigen en weest niet bevreesd, ziet, onze God komt en Hij zal ons redden." (liturgie 3e zondag v.d. Advent)



OPDAT HIJ ZIJN REDDER ONTMOETE,
BID VOOR DE HEER

René DE REGHEL

echtgenoot van Mevrouw

MARIE ISALIE DE VUYST

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 20 december 1885 en er naar de Heer opgegaan op 8 december 1966, Feest van Maria's onbevleete ontvangenis, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Cud-strijder 1914-18.

In vrede is René van hier gegaan. Nog had hij de kleine huiselijke zorgen die er nodig zijn om zich op aarde nuttig te weten, maar met het sluiten van zijn ogen heeft hij ook deze voor goed op zij gezet om alleen nog de vreugde te kunnen smaken van Gods Aanwezigheid.

Een heel leven heeft hij achter de rug, de moeite van de arbeid was hem niet te veel, noch als seizoenarbeider, noch als mijnwerker, noch door al wat hij nadien heeft gedaan. Wij zouden bijna zeggen : hij heeft gewerkt tot zijn tijd uit was . . .

Bij het overlijden van René horen wij terug het loeien van de sirenes bij de mijnen wanneer de dagtaak is volbracht en waar ook de fabrieken sluiten. Wij zien de mensen met duizende de poorten verlaten en zich haasten naar huis. Het werk is gedaan. En altijd maar haastige mensen, die lopen om nog een plaats in de trein te bemachtigen. Men is de moeite van de dag vergeten en denkt alleen nog maar om thuis te zijn en gelukkig aan tafel met vrouw en kinderen. Slechts enkelen blijven haperen : ze hebben geen gezin noch vader of moeder meer of gaan tegen

hun zin naar huis omdat het niet goed gaat. Moge die haast ons, overlevenden, doen bezinnen en doen verlangen naar het Vaderhuis waar we eens zullen samenzijn met onze dierbare overledene.

Voor hem bidden wij:

Wil opnemen, Heer, uw dienaar René, die tot U komt.

Bekleed hem met hemelse luister en baad hem in de wateren van het eeuwig leven.

Laat hem toe tot het gezelschap van de aarts-vaders, profeten, apostelen en martelaren.

Doe hem uw heerlijkheid vinden en zuiver hem in de bron van het eeuwig licht.

Open hem de poorten van het hemels Jeru-salem ;

en moge hij U zien van aangezicht tot aangezicht.

Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

De families DE REGHEL, DE VUYST, WOUTERS,
VAN TWEMBEKE en DE PRIJCK,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Uitg. B. Vanderzwalmen