



*De mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan brengen;
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen. G.G.*

Wil in uw gebed en offer
de zaligheid gedenken van
de heer

Maurice DE RAEVE

echtgenoot van
Paula VAN DURME

geboren te Baaigem op 28 november 1920
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 23 november 1994
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families

De Raeve, Baens
Van Durme, Tack
danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.

Namis: donderdag 22 december 1994 om 19.00 uur.

Bijna onverwacht, doch in rustige overgave is vader van ons heengegaan. Dit is voor ons een pijnlijke beproeving. Het is moeilijk afscheid te nemen van een vader waarvan men gehouden heeft en wiens beeld niet meer verdwijnt uit onze herinnering. De warmte en liefde die gij ons hebt gegeven dragen wij diep mee in ons hart. Hoezeer hadden wij gewild dat gij nog bij ons kon blijven. Maar ach wij zijn zo machteloos.

In het plan van God is onze tijd ongekend-gemeten, is ons leven broos, soms door ziekte en pijn doortrokken. Hoelang of hoe kort de tijd ons is gegeven, wij zijn God dankbaar voor de vreugde en vriendschap ons door medemensen geschonken en voor al het goede dat we mochten ondervinden van Maurice.

Lieve echtgenote en kinderen, lieve kleinkinderen, wees niet hopeloos bedroefd om mijn plots heengaan. Zo graag had ik van jullie afscheid willen nemen, zo graag was ik nog enkele jaren in uw midden gebleven, maar God heeft me bij zich geroepen. Blijf elkaar steunen en bemoedigen in de verdere dagen van uw leven. In ons kristen geloof, waarin ik steeds geleefd heb en gestorven ben ligt de troost voor deze beproeving en de hoop op een eeuwig weerzien bij de Heer.

Requiescentes "Funeralia" hebba - Kwaeldm.