

*Geef rust, o Heer,
geef vrede aan de doden.*



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Clara, Irma DE REVIÈRE

echtgenote van de Heer

Jozef VEYS

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden

geboren te Edelare op 10 juni 1907
en godvruchtig overleden in het O. L. Vr.-Ziekenhuis
te Oudenaarde op 8 september 1977,
gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken.

Nà een kortstondige ziekte, te vroeg nog voor haar
dierbare man, is deze goede en minzame vrouw
plots van ons heen gegaan.

Zij was 'n toegewijde en trouwe echtgenote, een en
al goedheid voor haar man. Zij heeft niet 't geluk
gekend kinderen te mogen zien opgroeien.

Zij was een werkzame en eerlijke vrouw, goed en
vriendelijk in haar omgang. Er ging iets fijns en
voornaams uit van haar persoon en toch was zij
eenvoudig en minzaam.

Als christelijke en gelovige vrouw had zij vooral
een groot vertrouwen in de heilige kleine Theresia.

*Beste echtgenoot, ik dank U van harte voor de vele
jaren oprecht geluk en echte gezinsvreugde. Wij
hadden toch zoveel aan elkaar. Ik vergeet U niet in
mijn gebed. Ik zeg U geen vaarwel, maar wel tot
blij weerzien in het hemels Vaderhuis.*

*God, wees goed voor onze dierbare overledene.
Neem haar heden nog op bij U in de eeuwige vrede
en vreugde.*

De Heer Jozef VEYS,

De Heer René DE REVIÈRE - † MONTRY,
kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Emile DENIE - DE REVIÈRE,
kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw † François Henri DE REVIÈRE - DE MARTELAERE,

De Heer en Mevrouw Felix VEYS - BODEQUIN,
kinderen en kleinkinderen,

De Families DE REVIÈRE, BAERT, VEYS en DE RUYCK,

*danken U van harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.*