

Mijn taak is af, mijn werk volbracht...  
ik zal met blij verlangen  
mijn loon uit Gods hand ontvangen !



Dankbaar aandenken aan

## ZUSTER VITALIE

( Mejuffrouw Anna De Rick )

van de Zusters van Sint-Franciscus  
van Oprakel.

Geboren te Vlierzele, op 19 januari 1906,  
heeft zij zich aan de Heer toegewijd door  
haar kloostergeloften op 24 september 1930  
en ging naar het Vaderhuis terug te Op-  
brakel op 15 juni 1979, voorzien van het  
Vaticum en het Ziekensacrament.

Het leven van Zuster Vitalie is getekend  
door haar dienstbaarheid aan God en haar  
medemenschen. Uit liefde voor haar Heer, aan  
wie zij zich als jonge kloosterzuster onvoor-  
waardelijk had toegewijd, heeft zij zich even-  
eens volledig beschikbaar gesteld voor de  
lijdende en hulpbehoevende mensheid. Dage-  
lijks heeft zij Hem ontmoet en herkend in  
de zieken en de lijdenden bij wie zij iets van  
Zijn goedheid zichtbaar wist te maken.

Gedurende ongeveer 45 jaar heeft zij als  
verpleegster-religieuze gewerkt en apostolaat  
uitgeoefend in Ziekenhuizen. Vanaf de stichting  
van de Sint-Franciscuskliniek - en gedurende  
37 jaar - was zij werkzaam te Oprakel. Om  
haar toewijding en haar vriendelijkheid staat  
zij gunstig gekend in gans Brakel en nog ver  
daarbuiten. Hoeveel zieken heeft zij met een  
zusterliefde verpleegd en verzorgd ; hoeveel  
moeders geholpen en bijgestaan, zonder reke-  
ning van uur of tijd, van dag of nacht. Hoe-  
veel moeders en zieken hebben haar als re-

ligieuze mogen benaderen en haar veel ver-  
teld over hun leven, over hun gezinssituatie,  
omdat ze haar waardeerden en vertrouwden,  
omdat zij aanvoelden dat Zuster Vitalie een  
toegewijde religieuze was, zonder veel drukte  
en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  
Allen die haar in vertrouwen namen, voelden  
sterk aan : alles in haar leven verwijst naar  
God, naar Jezus. Zij wilde toch bij de men-  
sen aanwezig zijn zoals Jezus in Nazareth :  
in gebed, arbeid en vriendschap. Het besten-  
dig contact met Jezus door haar gebed en  
in de eucharistie maakte haar dit dagelijks  
offerleven mogelijk, evenals de trouw van  
ongeveer 50 jaar voorbeeldig kloosterleven.

Gans haar leven was een getuigenis. Moge  
het een bron van bezieling zijn voor velen.  
Moge het een troost zijn voor haar zeer ge-  
liefde familieleden. Een dank ook voor haar  
oversten, voor haar medezusters die samen  
met haar hebben geleefd en gewerkt en voor  
allen die om haar plotse heengaan bedroefd  
zijn.

Moge zij nu rusten in vrede en in de  
vreugde van de Heer !

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel