

Geloofd zij Jezus Christus Amen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Delphine, Juliette DE RICK

echtgenote van de Heer

OSCAR VAN DE WALLE

geboren te Borsbeke, op 23 oktober 1899 en schielijk overleden te Hillegem op 6 november 1969, Gezalfd met de H. Olie (in extremis).

Erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

De leeftijd strekte haar tot ere, want tot het laatste toe was zij een voorbeeld van kristelijke levensopvatting. Zo was dit leven een voorbereiding tot het eeuwig leven dat zij nu is ingegaan. En al was haar sterven vrij plotseling, rondom zulk een sterfbed kunnen wij gerust zijn.

De wederwaardigheden van het leven droeg zij zwaarzaam. Arbeid, zorg en beproeving heeft ze immer aanvaard in liefde en onderwerping aan Gods H. Wil.

Moge haar voorbeeld en zorgen een leidraad en spoorslag zijn tot een leven dat voert naar God.

Mijn beste man, plots is mijn heengaan en hard is de slag, doch zoekt troost bij God bij wie ik voor U zal bidden. Mijn kinderen en kleinkinderen, ik heb steeds voor uw geluk gewerkt, blijft indachtig dat geen geluk duurzaam is, tenzij door volbrachte plicht. Blijft verder voor vader zorgen en dank voor uw genegenheid voor mij. Laten wij voor elkaar bidden. Leef hier op aarde zo schoon dat wij eens voor eeuwig kunnen verenigd zijn in de hemel.

Dierbare familieleden, gedenkt mij in uw gebeden.
O. L. Vrouw van Altijdurende Bijstand, bid voor haar.

Uitg. O. Van Lierde, Hillegem.

De Heer Oscar VAN DE WALLE,
De Heer Michel DE COOMAN-VAN DE WALLE, en kind.
De Heer en Mevrouw Julien VAN DE WALLE-SCHOUPPE en
kinderen,
De Heer en Mevrouw Gustaaf VAN DE WALLE-JANSSENS en
kinderen,
De Heer en Mevrouw Laurent SCHOUPPE-VAN DE WALLE en
kind,
De Heer en Mevrouw Roger VAN DE WALLE-JACOBS & kinderen
De families VAN DE WALLE, DE RICK, JANSSENS en
VAN AELBROECK.

Zijn U erkentelijk voor Uw deelneming in hun rouw en
voor Uw gebeden ter intentie van de dierbare overledene.