

*Morgen zal de lente komen maar niet voor mij.
Zeker geen zomer meer, al waren rijpe velden
mij oneindig lief...*

†

Dankbare herinnering aan

de heer

Adriën DE RIDDER

zoon van wijlen Jozef en Camilla

DE RIDDER - DE PESSEMIER

Geboren te Elst op 29 april 1924 en
godvruchtig overleden in het A. Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 23 april 2004,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De namis zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst
op zondag 11 juli 2004 om 10.30 uur.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe n' beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

De families

DE RIDDER - DE PESSEMIER

zijn u erkentelijk voor uw medeleven.