

Zeg nu maar niets, het is voorbij,  
ik wil je troost niet horen.  
Gods wil, zijn ondoorgrondelijkheid,  
je woorden gaan aan mij verloren.  
Laten we afscheid nemen van

MEVROUW  
**Alma DE RIDDER**

weduwe van de Heer  
Oscar HANSKENS

geboren te Schorisse op 6 mei 1893 en  
godvruchtig overleden te Munkzwalm  
op 1 mei 1990.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

---

Haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen  
en de families De Ridder-Loedt-

Hanskens-De Marteleire danken U voor  
uw blijken van deelneming in rouw en gebed.

Ten Laatste

De bomen wuiven zacht, de bladeren zingen;  
en ik die u door duizend dalen heb gezocht  
troost nu mijn hart voor de vergeefse tocht:  
hier is het eind, waartoe ik eens moest dringen.

Mij blijft niet veel nu alles is geschied:  
een zachte avond waarin vogels riepen,  
de stille klanken van een eenzaam lied  
en al de wegen die wij samen liepen...

Mijn liefde werd niet vruchteloos gekweld,  
dit wankel hart niet tevergeefs benomen  
door trots verdriet: de droefheid wordt geteld,  
de smart verkeert tot winst en gaat niet meer  
verloren,

én elke avond in een eenzaam veld  
zal ik de vleugelslagen van uw ziel toch horen...

---

BEGRAF. FUNER. DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS  
ZWALM - BEERLEGEM 055/499.012