

Zolang mijn aders slaan,  
op het bloed mijn geesten teren  
zal ik mijn moeders naam  
en haar geheugenis eren. (Vondel)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### ANGÈLE DE RIDDER

echtgenote van Mijnheer

### RENÉ VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel op 23 mei 1902 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 20 januari 1965  
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken

Zo 'n moeders gaan, maar sterven niet,  
zij leven naar zij geven...  
Zolang men moeders kinderen ziet,  
zolang zal moeder leven,

De liefde van 'n moeder is de grootste liefde die 'n mens op aarde ondervinden kan, want het hart van een moeder is een straal van de goddelijke goedheid, die verdwaald is midden de droefheden der aarde. Een moederhart is alles! Een ware moeder zijn, dat is: in zich de grootste mogelijkheid van lijden, liefde en tederheid verwezenlijken.

Een waardige moeder was zij, die in stillen eenvoud en met noesten vlijt haar kroostrijk gezin heeft bestuurd, die een aanhoudende zorg heeft besteed aan het welzijn van haar kinderen, die, een verheven en juist begrip had van plicht en verantwoordelijkheid die haar gansen leven is gebleven een werkzame vrouw en godsdienstige moeder.

Nu dat moeder heengegaan is, zijn wij als halvervreemde kinderen! Wij kregen moeder van God, O God, wij geven ze U weer...

Wij danken U, Heer, zo vroom, omdat Gij ons zulk een moeder hebt geschonken. Er straalde een liefdelicht uit ieder van haar blikken. Er vloeide zalving uit het minste van haar woorden. Moeder wist voor alles raad; moeders hart had troost en balsem voor elke

wonde. Zij baande elken moeilijke weg tot 'n blij betreden zonnepad. Moeder heeft geweten dat moeder zijn is; langs heilig, zelfvergeten leven, opgaan met haar kroost tot God.

Moeders leven was: bekommerd zijn met het goed van anderen. Haar stervenswoord is dan ook heel zeker geweest: 't Verzegelen van haar nooit ontgane zelfgave aan kinderen en kleinkinderen.

O God! Het troost ons zo bij moeders heengaan naar U op te zien! Gij hebt aan Moeder, die goedgeoede gerustheid gegeven, dit kalm verlangen naar de hemel: een voorbode van wat Uw goede Hand haar bereidde in de eeuwige Stede.

We danken U, moeder, om wat gij voor ons deed. Wij bidden voor U aan wie wij 't al verschuldigd zijn. Wij dragen Uw beeld als 'n godsgedachte in ons gemoed. Moeder, blijve in zegening, Uw heilige hand op ons en vader en ons leven ruste.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.



De heer René VAN WIJMEERSCH, kinderen kleinkinderen,

De families DE RIDDER, VAN WIJMEERSCH, VAN WIJMEERSCH, L AFORT,

zijn diep gevoelig voor de blijken vandeelneming en danken U van harte.

---

**Vandendriessche-De Vleschauer, Nederbrakel**