



**OPDAT DE HEER HEM IN VREDE GELEIDE
NAAR HET HUIS VAN DE VADER BIDDEN
WIJ VOOR
DE HEER**

Arthur DE RIDDER

geboren te Nederbrakel op 22 juni 1901 en er
godvruchtig overleden op 11 maart 1969, voor-
zien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Een ziekte die hem langzaam ondermijnde,
deed deze man nadenken over de zin van leven
en dood.

Toch bleef hij zijn plicht doen iedere dag,
ieder uur, tot hij opgenomen werd in het
ziekenhuis.

Midden zijn ziekte kwam de roep van God
nog zo plots, zo onverwachts dat wij allen
sprakeloos stonden. Op de benauwende vra-
gen van lijden en dood weten wij met ons
louter menselijk verstand geen antwoord. Al-
leen weten wij door Jezus Christus dat dit
alles dient om ons verder te brengen. Lijden
en dood zijn de last van het op-weg-zijn.

Hij is nu thuis. Voor hem is de oneindige
dag van God nu zonhoog.

In onze parochiekerk hebben wij voor hem
gebeden in de eucharistieviering, nadien heb-
ben wij zijn geheiligd lichaam neergelegd in
de verrijzenistuin.

Moge hij daar rusten in vrede.

De families DE RIDDER-SCHAMP,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming en gebeden.

Drukkerij Jos. DE VLEESCHOUWER