

" De zielen van de rechtvaardigen zijn in
Gods hand " (Wijsheid 3,1)

†

Tot vrome nagedachtenis aan

DE HEER

ARTHUR DE RIDDER

echtgenoot van **SARA PEDE**

geboren te Elst, op 19 augustus 1896 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen in het O. L.
Vrouwhospitaal te Oudenaarde, op 17 septem-
ber 1984, gesterkt met de H. Sakramenten en
de Pauselijke zegen.

Arthur is op de hoge ouderdom van 88 jaar
de eeuwige rust ingegaan. We lezen in de
Bijbel « De maat van ons leven is zeventig
jaar of als we heel sterk zijn tachtig ; het
meeste ervan is arbeid en zorg ». Zo is het
lange leven van deze vader een deining ge-
worden van vreugde en verdriet, van voor- en
tegenspoed, van gezondheid en ziekelijkheid,
van werken als landbouwer en verdiende rust
in zijn uitkijkzetel.

Klein maar dapper was Arthur ridderlijk fier
op zijn doening ondermeer zijn hoeveke, her-
berg, duiven. De vele jaren putten zijn li-
chaamskrachten uit tot hij met de dood, na
een paar maanden hospitalisatie, een nieuw
leven is ingetreden.

We mogen zeggen « Mijn vader, hij was
rechtvaardigheid, een eerlijk man in woord
en daad... » toch bidden christenen ook :
« Heer, zuiver uw dienaar van alles wat hij
misdreven heeft en geef hem de rijke gave
van uw Rijk.

Geliefde echtgenote en kinderen, dank U
wel om de vele goede dagen samen beleefd
vooral om mijn schonen ouden dag in uw
midden. Bijna 50 jaar trouw huwelijksleven
met mijn brave Sara was onze trouw aan ons
Heer ook met de Hoogdagen.

Beste geburen en vrienden, zo contrarie
waren we niet zelfs niet voor ons Lieve Heer.
Een « Onze Vader » zal ons deugd doen.

H. Apollonia, bid voor ons !

**De families DE RIDDER, LEURS,
PEDE en VAN DER MEULEN,**

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.