

Gaan wij tot de Heer voor wie alles leeft
en bidden wij tot Hem opdat wij met deemoed
Zijn Wil volbrengen.

†

Wil in uw gebeden gedenken de ziel van

MEVROUW

AZA DE RIDDER

echtgenote van de Heer
Omer VERBEURGT

geboren te Schorisse op 11 september 1895
en godvruchtig overleden in het O.-L.-V.-

hospitaal te Oudenaarde
op 12 oktober 1969.

Versterkt door het Sacrament der Zieken.

Lid van de Kristelijke Bond
van de gepensioneerden.

God, wij erkennen de besluiten van Uw
eeuwige wijsheid, die ons leert hoe kort
de tijd en hoe vergankelijk het leven is

Wij danken U Heer, omdat Gij haar ons
tot moeder hebt gegeven.

Verlost uit de ellende van dit leven en gelouterd door het lijden mag zij hoopvol

uitzien naar de barmhartige liefde van God
Want Hij staat boven allen verheven en
ziet naar ons uit. Hij is het eindpunt van
onze bestemming.

Hoe lang we ook leven, nooit kunnen we
ons voldoende voorbereiden op het eeuwige
leven met Hem.

Bemide echtgenoot en kinderen, ik heb
getracht goed te leven. Doe dat ook. Ik
hoop dat ik er in geslaagd ben, te leven
zoals God het wil.

Nu is het voor mij voorbij. Gij staat er
nog in: tracht steeds naar het goede en
help elkander.

Dank voor uw genegenheid en vriendschap
en tot weerziens in het hemels
Vaderhuis.

De families VERBEURGT,
DE RIDDER, LOET
en VAN DE WALLE,

danken voor uw gebeden en blijken
van genegenheid.

Drukkerij Herfra, Meerbeekstraat 24, Nederbrakel