

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is de overgang tot een beter leven,



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

### CAMIEL DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE TRUYEN

geboren te Elst den 13 April 1860 en aldaar godvruchtig overleden den 11 Augusti 1943.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Lid van den Bond van de Xaverianen, Confrerie van 't H. Hert, H. Sacrament en andere Genootschappen.

Dat is onze roem: de getuigenis van ons geweten dat wij in de eenvoudigheid des herten en in de gerechtigheid Gods in deze wereld gewandeld hebben.

II Cos, 1, 12

De betreurde overledene misachtte niemand, hij heeft noch kwaadspreekendheid noch laster gekend en uit liefde tot God bewees hij gaarne dienst aan elkeen.

H Bern,

Heer, ik heb groote piïnen geleden in mijn lichaam doch ik heb ze met gelatenheid verdragen uit liefde tot U.

Welk geluk voor den overledene allengskens en van verre het uur van scheiden te hebben zien naderen want alzoo heeft hij zich bereid om heiliglijk te sterven. Daarom wensch ik nu 'vrij te zijn van de banden des lichaams om met Jezus te leven. H. Franc. v. Sales

O Maria, mijn hert heeft u altijd bemind, mijne tong altijd geloofd, bid nu voor mij. H. Bonav.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, ik dank u voor uwe getrouwe liefde en zorgen, ik verlaat een dal van tranen voor een oord van vrede en geluk, ik heb u allen bemind, toont nu uwe wederliefde met voor, mij te bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid, (300 dag, afl.)

Uitg. L. Van Hoever, Koster, Opbrakel

Mevrouw Camiel DE RIDDER, geboren Elodie TRUYEN ;  
Mijnheer en Mevrouw Hector DE RIDDER-BROWAEYS en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw André VAN GANSBEKE-DE RIDDER en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Ghislain LODENS-DE RIDDER en kinderen ;  
De Familjen DE RIDDER, TRUYEN, VAN KERKHOVE, VAN-DE VELDE ;

Bedanken U voor de blijken van deelneming.