



Bid voor de ziel van

DE HEER

Cyriel DE RIDDER

echtgenoot van
Mevrouw Maria SCHIETTECATE

hij was geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 14 juni 1916 en overleed te Ronse op 15 januari 1982, gesterkt door de genademiddelen van onze heilige Moeder de Kerk.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Oud-Strijder 1940-1945

Voor het welzijn van zijn echtgenote en kinderen en ten bate van zijn medemensen heeft Cyriel de zware taak op zich genomen te gaan arbeiden in de kolenmijn: een gevaarlijke en ongezonde job. Hij is er ook het slachtoffer van geworden en heeft een lange sukkelweg moeten afleggen. Zijn kruis heeft hij moedig gedragen, Kristus achterna.

Dierbare echtgenote en kinderen, de scheiding kwam veel te vroeg en is des te pijnlijker. Dank voor uw genegenheid en zorgen. Laten wij samenblijven in de Gemeenschap van de Heiligen en in liefde die verder reikt dan de dood.

Heilige Barbara, bid voor hem.

Heilige Cyrillus, bisschop, bid voor hem en voor ons.

Maria Schiettecate, zijn echtgenote;
Frans en Josianne De Ridder-De Smeytere,
Freddy en Agnes De Ridder-De Rooze,
Romain en Claudine Willems-De Ridder,
Luc De Ridder, zijn kinderen;

Johan De Ridder,
Filip De Ridder,
Jurgen De Ridder,
Sofie De Ridder,
Ann Willems,
Ilse Willems,
Tania De Ridder, zijn kleinkinderen,

Mevrouw Petrus Schiettecate-Van Huffel,
 zijn schoonmoeder;

De families De Ridder-Vanderstraeten en
Schiettecate-Van Huffel.

danken u voor uw gebed
en blijken van deelneming.

 botseldoom

DE RIJSEWEG 101/102

Begr. Allegaert, Oudenaarde, Tel. 31 18 40