

'k Gelove dat gij, Moeder, moegewrocht
en moe gezorgd, ten lange leste losgewrocht
van 's werelds dienstbaarheden
in Hem nu rust in wien ge zalig wierdt
en met Geloof en Liefde en Hoop versierd
Nu Godes Rijk zijt ingetreden!... (G.G.)



VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

ELISA DE RIDDER

echtgenote van Mijnheer

FRANCIES HIMSCHOOT

geboren te Opbrakel op 17 maart 1883 en er
kristelijk gestorven op 22 januari 1967. Gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken en de Pau-
selijke zegen.

Moeders gaan, maar sterven niet, zegt de H.
Augustinus, want zolang men moeders kinderen
ziet, zolang zal moeder leven. Daarom is er
geen naam die zoeter en schoner klinkt dan
"Moeder" maar ook geen verlies zo pijnlijk als
dat van een goede moeder.

Moeder was een toonbeeld van zelfopofferende
liefde, deugdzaam en rechtschapen. Ze muntte uit
door een onverpoosde zorg en werkzaamheid, ze
was nederig in haar levenswandel, vol toewijding
en genegenheid voor haar echtgenoot en kinders,
altijd en overal bereid voor dienstbetoon voor
haar bureu en evenmens. Ze was diep gelovig,
want hoe ver en hoe lastig ook de weg van haar
verdoken huisje in 't "Hoeksken" was stond ze
al vroeg op voor haar zondagsmis. Velen van
onze moderne mensen mogen aan onze bejaarde
mensen een voorbeeld nemen van trouw aan God
en de Kerk.

Zoals moeders leven lang, schoon en voorbeel-
dig verliep in dit tranendal zo is ze naar de
Heer gegaan, stichtend, zacht en vredig, met een
innig dankbaar gevoel voor allen die haar om-
ringden, verzorgden en beminden.

Mijn duurzame echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, ik had U allen zo gaarne rond mij;
dan voelde ik mij rijk en gelukkig. Moeder en
vader hebben zovele lange en gelukkige jaren met
Gods zegen doorgebracht. Ge waart allen even
lang het voorwerp van mijn zorg en liefde. Met
wederliefde hebt ge ons omringd in onze oude
dagen. God zegene en beware U verder allen in
die trouwe afhankelijkheid aan elkaar. Gedenkt
ons, die U voorgingen naar de Heer in uw vrome
gebeden.



De families DE RIDDER, HIMSCHOOT, FORT en
LELEU,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Wtg. S. Gyselincx, Opbrakel