

*Oud worden, ... schoon oud worden ...  
Het is zachtjes aan rijp worden  
vooraleer je op je beurt  
zoals het koren wordt gemaaid.  
Het is leren luisteren  
in plaats van zelf steeds te spreken.  
Het is geven in plaats van te ontvangen.*



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

## ***Florence DE RIDDER***

weduwe van de Heer  
Sylvain VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel op 9 oktober 1904  
en overleden in het Home 't Neerhof  
te Elst op 25 mei 1999.

Rond Pinksterdag deed onze lieve Florence de stap naar de overkant, naar het volle leven met God, waar de liefde eeuwig is en voltooing uitstraalt.  
Op dat leven heeft zij zich voorbereid.  
Van haar ging liefde uit in de goede en kwade dagen van dit samenzijn: naar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die zij allen diep in het hart droeg.  
Haar leven was getekend met nederigheid en eenvoud, gediensdigheid en geduld, in zachte omgang met elkaar en in blijheid in het contact met familie en bureu.  
Nu is zij heengegaan in alle rust en overgave.

*Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
ik ben u dankbaar voor al wat gij voor mij gedaan hebt.*

*Wij mochten lang samenblijven:  
de naam van de Heer zij gezegend.*

*Dierbare familie en vrienden,  
vergeet mij niet in uw gebed.  
Wij geloven in het eeuwig leven  
en in het weerzien bij de Heer.*

De familie dankt voor de oprechte bliken van medevoelen en gebed.