



"Het lijden van deze wereld kan niet opwegen tegen de toekomstige heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden." Rom. 2

Zalig aandenken
en een uitnodiging tot gebed voor

de heer

GEORGES DE RIDDER

echtgenoot van mevrouw
Agnès De Zutter

geboren te Zottegem op 21 april 1926
en er godvruchtig overleden op 8 februari 1994.

Oud-Strijder 1940-45

De families De Ridder, De Zutter, Cantaert
en De Smet danken
voor de bliken van deelneming.

O God, voor U staan we sprakeloos van droefheid. Onze gedachten dolen en ons hart breekt om deze zo plotse en pijnlijke scheiding.

Ootmoedig buigen wij het hoofd voor het mysterie van leven en dood. Wij geloven, Heer, dat Gij de oneindige goedheid zijt en wat in onze ogen ongeluk is kan in uw H. Wil zegen en bescherming zijn.

Deze waarheid moge ons troosten bij dit vroegtijdig afsterven van deze dierbare echtgenoot en vader. Hij heeft geleefd en gewerkt voor zijn gezin, niets was hem te veel waar het ging over het welzijn van zijn dierbaren.

Moge de Heer hem in alles genadig zijn, moge de Heer hem opnemen in Zijn eeuwige liefde.

Mijn geliefde echtgenote, ons leven is steeds aan elkaar toegewijd geweest om ons gezin plichtsvol op te bouwen. Zoek nu uw troost in uw liefde die gij mij trouw hebt bewaard en in uw christelijke overtuiging. Dank vooral om uw toegewijde zorgen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben tevreden om uw aanhankelijke genegenheid. Schenk die voort aan moeder in kinderlijke toewijding.

Beste zusters, schoonbroers, familieleden en vrienden, dank voor uw genegenheid. Betuig mij nog een christelijke nagedachtenis met een vroom gebed.

De namis wordt opgedragen op donderdag
3 maart 1994 om 19u30 in de parochiekerk.