

« Heer, Gij zijt mijn Toevlucht en mijn Burcht ».



GEDENK IN UW GEBEDEN  
DE HEER

## Hector DE RIDDER

echtgenoot van **Mevrouw Anna BROWAEYS,**

geboren te Elst op 25 juni 1898 en rustig  
overleden te Horebeke op 27 februari 1988,  
gezalft met de H. Olie « in extremis ».

Meer dan vijftig jaar lang heeft Hector met zijn  
echtgenote Anna, op het hof in de Meersestraat,  
samen geleefd, samen gewerkt, samen een gezin  
gesticht als voorbeeldige christenmensen.

Hun gezin - vader en moeder met hun kinderen -  
was een schoon gezin waar men wel moest van  
houden, waar familie, vrienden en priesters steeds  
welkom waren, waar men de oude christelijke  
en kerkelijke boerentraditie in eer hield.

In gelukkige jaren heeft de dierbare overledene,  
samen met moeder Anna, hun kinderen zien op-  
groeien als goede christenmensen gelijk zijzelf  
waren. En hun kinderen hebben op hun beurt hun  
oude vader en moeder in het oude vertrouwde  
huis verder mogen bijstaan en hun kinderlijke

liefde blijven betuigen.

Maar ook leed bleef hun niet bespaard : hen zelf  
niet ... en ook hun kinderen niet altijd. « Ieder  
huisje heeft zijn kruisje », maar het kruis dat  
vader Hector de laatste jaren te dragen had, is  
zoals bij Onze-Lieve-Heer zelf, nu omgezet in  
een eeuwige vreugde, omdat hij als goede dienaar  
van zijn Heer geleefd heeft.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
dank u. Moge de Heer u in zijn goedheid uw  
kruisjes helpen blijven dragen en u steunen.

Dierbare broers, zusters en verwanten, bedankt  
om uw genegenheid en gebeden.

Aan vrienden, geburen en allen die mij gedenken,  
dank u.

De families

DE RIDDER, BROWAEYS,  
TRUYEN, VAN CAUWENBERGE,

danken voor uw blijken van deelneming.

Namis : zondag 17 april 1988 om 7.30 uur.

---

Oudenhoofse Boekhandel, Ten Ede 117 - S.-M.-O.