

De dood der rechtvaardigen is de overgang naar
de eeuwige zaligheid.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Henri DE RIDDER

echtgenoot van

Mevrouw Philomena VAN DEN HAUTE,

geboren te Elst de 1 september 1893 en er
godvruchtig overleden de 26 november 1960,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.
Oudstrijder 1914-1918.

«Zalig de dienaar die de Heer bij zijn komst
wakende vindt».

De beproeving die God ons overzendt is hard,
en rechtmatig is onze droefheid, doch wij wenen
niet als degene die geen hoop hebben. Wij betrou-
wen op de oneindige barmhartigheid van de Gever
van alle goed.

Rechtschappen en ongekunsteld, wars van alle
grootdoenerij, is deze dierbare overledene door het
leven gegaan. De arbeid was hem een lust en een
levensbehoefte; immer bekommerd om de taak die
iedere dag te wachten stond; immer gereed om
zijn evenmens dienstig te zijn. Daarom was hij
voor allen die hem kenden een vriend en genoot
hij aller achting en vertrouwen.

Dierbare echtgenote, kind en familie, wij hoopten
dat de Heer ons nog enkele jaren zou samen laten
tot elkaars steun en troost. Gods H. Wil geschiede.
Hij immers weet wat ons best en heilzaam is.
Houdt het aandenken van vader in ere. Weest
moedig in het dragen der zware beproeving en
vergeet mij niet in uw gebeden.

R. I. P.



De families

DE RIDDER,
VAN DEN HAUTE,
CRAEYE en
DE VOS,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Surdiacourt, Nederbrakel