

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van

HENRI DE RIDDER

echtgenoot van

ANNA GOSSEYE

geboren te Michelbeke den 31 Oktober 1891
en toevallig overleden in de koolmijn van Hautrage,
den 30 Januari 1944.

Oud Strijder uit den oorlog 1914-1918.

De Goddelijke Voorzienigheid beproeft ons in dit leven, om ons in de eeuwigheid te sparen.

H. Augustinus.

De duurzame overledene was een werkzaam en vreedzaam man, vol toewijding en zorg voor zijn huisgezin. Hij viel als slachtoffer van zijn dagelijkschen zwaren arbeid.

Weest indachtig, dat gij maar één ziel zalig te maken hebt, dat gij maar eens zult sterven en dat na dit leven, hetwelk ten langste nog zeer kort is, de loon der uitverkorenen nog alleen eeuwig is. Dat dan al uw streven er naar gericht zij om godsdienstig en deugdzaam te leven, ten einde altijd bereid te zijn om de eeuwigheid in te gaan.

Duurbare echtgenoot, leg al uw bekommernissen in den schoot van God; de Heer zal u troosten en over u waken. Draag groote zorg voor onze kinderen.

Bemide kinderen, dient getrouw den Heer. Bemint elkander met ware broederlijke liefde. Eert moeder al de dagen van haar leven. Helpt vader door uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef. 7 jaar aflaat.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Troostend was voor ons, uw blijk van diepgemeende deelneming bij het overlijden van onzen teergeliefden echtgenoot, vader, broeder, schoonbroeder, schoonzoon, neef en bloedverwant.

Hiervoor onzen besten dank.

**De Familiën DE RIDDER, SCHAMP,
GOSSE en SCHOUWERS.**