



Gij allen die hem genegen waart,
gedenk in Uw gebed de heer

Henri Jozef DE RIDDER

weduwnaar van

Mevrouw Clara DE PANDELAERE

geboren te Neuilly (Frankrijk) op 29 december 1897 en vol vertrouwen naar de eeuwige vreugde van het Vaderhuis overgegaan op 1 juli 1975 in het O. L. Vrouw-ziekenhuis te Oudenaarde. Gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de apostolische zegen.

Lid van de Confrerie van 't H. Sacrament en de H. Amandus.

Weggevoerde 1914-1918

Een dankbare herinnering volgt na de dood van zo een mens. Wij betreuren in hem een man in wie de traditie van ons gezond christelijk volk bleef voortleven. Man van plicht en eer, van hou en trouw aan d'oude goede zeden. Hij kende als wijze man de ware deugd: volkomen mens te zijn, volkomen christen. Diep godsdienstig, met ware eerbied voor de parochiekerk en de priester. Zorg en kommer voor het goede waren bij hem als levensregel. Twee wegen waren hem dierbaar, de weg naar de kerk tot over een paar zondagen en de weg naar zijn thuis.

Henri was een stille, ietwat teruggetrokken man. Hij was een naarstige en toegewijde arbeider. Zolang hij kon verzorgde hij met overleg zijn tuin en de bloemen. Zo leerde hij steeds te leven in Gods vrije natuur.

Na de dood van zijn echtgenote werd hij steeds omgeven met zorg en toewijding door zijn schoonzuster.

Beste Jozef, die U totaal aan God hebt toegewijd, alsook aan onze beproefde broeders, ik was zo fier op U. Nu reken ik verder op uw gebed en steeds betoonde kinderlijke genegenheid.

Dierbare familie en vooral gij mijn schoonzuster voor wie uw leven één zorg voor mij was, ik dank U voor uw ontelbare liefdevolle attenties. Begeleid ons verder naar het eeuwig samenzijn rond de verrezen Heer.

Eerwaarde Broeder Jozef DE RIDDER van
de Broeders van Liefde,

Juffrouw Edmondine DE PANDELAERE,

De families DE RIDDER - DE PANDELAERE - CATTIAUX - THEUNISSEN,

danken
voor de bliken van deelneming.

Vandevelde, Oudenaarde