

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten.



TOT VROOM AANDENKEN VAN
MIJNHEER

Jozef DE RIDDER

weduwnaar van mevrouw
Camilla DE PESSEMIER

geboren te Zegelsem op 9 januari 1884, en godvruchtig overleden te Elst, op 8 april 1969, bediend met de H.H. Sakramenten.

Oudstrijder 1914-1918

Vereerd met verscheidene Eretekens.
Oud-Schepen en Oud-Gemeenteraadslid van Elst.

"Heer, alwie U dient is hiervan overtuigd: als hij in zijn leven beproefd wordt, zal hij hiernamaals beloond worden; als hij in kwelling geweest is, zal hij verlost worden, want Gij verheugt U niet in ons leed, maar.... na wenen en schreien overlaadt Gij ons met vreugde,," (Boek Tobias)

"Voor Uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen maar geruild - en, wanneer het huis van ons tijdelijk verblijf ineenstort, wordt ons in de Hemel een eeuwig-blijvende woonst voorbereid,," (Requiemmis)

Mijn beste zoon, familieleden en vrienden, ik dank U voor uw trouwe zorgen en warme genegenheid. Het is altijd te vroeg om van elkander te scheiden, maar toch mogen wij dankbaar zijn, dat wij zolang bij elkaar konden blijven.

Bidt thans voor mij, want door het gebed blijven wij "in de gemeenschap der heiligen,," verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families DE RIDDER, DE PESSEMIER,
CRAEYE en EECKHOUT,

danken U om de blijken van kristelijke
deelname en gebeden.

A. Van der Stichelen - koster — Elst.