

De zoon der mensen komt op een onvoorzien
uur. (Matt. 24, 44)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Jozef-Gilbert DE RIDDER

zoon van wijlen Isidoor en Celina DE PREZ,
geboren te Elst de 22 oktober 1906 en er schielijk
overleden de 26 oktober 1956.

Oud-Strijder 1940-1945.

Roem niet op de dag van morgen, want gij
weet niet wat hij U brengen zal.

De gedachte aan de dood leert ons de zonde
vluchten, de wereld en zijn eer verachten, zich-
zelf overwinnen en een deugdzaam en godvrucht-
tig leven leiden. (H. Bonaventura)

Zwak en gemeten zijn onze levenskrachten die
ons elk ogenblik dreigen te ontvluchten. Wij zijn
slechts zeker van het heden, de toekomst is niet
in onze maar in Gods handen, daarom moeten
wij altoos waakzaam zijn en bidden.

Wat aan deze overledene is geschied in de
bloeij zijner jaren, kan aan ieder mens overko-
men. Gelukkig degene die God vreest en zijn
geboden onderhoudt. Hem wordt het leven niet
ontnomen maar in een beter veranderd.

O Heer, die door de mond van uw profeet
hebt gezegd : met een eeuwige liefde heb ik
U bemind en daarom vol medelijden tot mij ge-
trokken, ik bid U, gewaardig U diezelfde liefde
aan te bieden en te tonen aan uw Hemelse Vader
en red de ziel van uw dienaar Gilbert, open
haar de deur des levens en maak haar deelachtig
aan de eeuwige vreugde met uw heiligen in
de glorie des Hemels.

Bemind broeders, zusters en bloedverwanten,
ik verlaat U plots en onvoorzien, maar 'tis de
Heer van hierboven die het zo heeft gewild,

buigt het hoofd voor zijn h. Wil en weest mijn
ziel indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De families DE RIDDER en DE PREZ,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst